

Hier voel ik mij thuis

Yente en Ravi zitten in klas 1A. Roel is hun mentor en docent Latijn en Grieks. In dit interview vraagt hij zijn leerlingen naar de eerste ervaringen op het 4e gymnasium.

Kunnen jullie uitleggen wat een gymnasium is?

Ravi: Eigenlijk hetzelfde als een vwo-school, alleen komt er Grieks en Latijn bij. Ik weet eigenlijk niet eens of het moeilijker is dan het vwo?

Roel: In principe is het niveau van de vakken op het vwo en het gymnasium hetzelfde.

Waarom hebben jullie gekozen voor het 4e gymnasium?

Yente: Ik vond de sfeer in school heel leuk. Ik kende de school eerst eigenlijk nog niet, maar mijn zus zit hier ook op.

Ravi: Mijn zus zit hier toevallig ook op school, dus ik ken het wel een beetje en zij vertelde er goede verhalen over. Ik vond de sfeer inderdaad ook goed en ik vond het een leuk gebouw, lekker open. Toen ik binnenkwam bij de open avond, voelde ik meteen dat het heel gezellig is hier.

Yente: Ja, het voelde fijn hier.

Dat was je eerste indruk bij de open dag, maar hoe bevalt het nu je op deze school zit?

Ravi: Vanaf dag een wist ik dat ik mij hier thuis zou voelen. En natuurlijk, als je op de eerste dag binnenkomt en al die oudere kinderen ziet, realiseer je je wel even dat je weer de jongste bent op school. Maar het goede gevoel is niet veranderd.

Yente: Het is gewoon heel leuk, en gezellig met mijn vriendinnen.

Zijn er verschillen tussen de basisschool en de middelbare school?

Ravi: Ik zat op een vrije school, dus dat is een andere manier van leren. We hadden daar geen digibord maar een krijtbord. Op de basisschool blijf je altijd in je eigen lokaal. Dat heb je hier in het begin ook wel, maar na een paar maanden moet je meer door de school lopen. Het verschil valt ook wel weer mee, school blijft school.

Yente: Ik zat op een montessorischool met meerdere groepen in een klas, dus dat is wel anders dan hier. Maar het went ook heel snel. Nu is dit normaal.

Missen jullie de basisschool?

Neel zeggen Ravi en Yente in koor.

Ravi: Ik mis het niet, maar je had op de basisschool wel minder huiswerk, al heb je op het 4e ook niet enorm veel huiswerk. Een dagje terug naar de basisschool zou leuk zijn maar als ik nu de keuze zou krijgen, zou ik,



echt niet terug naar de basisschool willen.

Yente: Ik vind het hier leuker, want je hebt heel veel verschillende vakken. Op de basisschool had je alleen maar spelling en rekenen.

Waren jullie zenuwachtig voor de middelbare school?

Yente: Best wel. Het was wel fijn dat je nog voor de zomervakantie met je klas kon kennismaken. En ik bleek al iemand te kennen in deze klas.

Ravi: Ik was niet echt zenuwachtig, maar die kennismakingsdag was wel fijn. Je leert meteen je klas een beetje kennen, ook al maak je op de eerste echte schooldag misschien toch heel andere vrienden dan je eerst dacht. Wat ook helpt is dat je de eerste dagen allemaal leuke uitjes hebt, want daardoor vorm je echt een klas.

We proberen hier op school de overgang wat makkelijker te maken met een stamlokaal en juniorbegeleiders. Hoe vinden jullie dat?

Yente: Het eigen lokaal is fijn, omdat je eerst in een lokaal zit waar geen andere leerlingen komen. Juniorbegeleiders zijn leuk, het zijn bovenbouwleerlingen die ook op deze school zitten en die helpen.

Ravi: Ja, en je voelt je toch iets meer verbonden met andere leerlingen dan met

leraren. Het is leuk dat er juniorbegeleiders zijn, want je voelt je meer verbonden...

Welk vak vind je het leukst?

Yente: Biologie en sterrenkunde. De docenten zijn leuk en ik vind het interessant en begrijp het prima.

Ravi: Ja, als je iets goed begrijpt is het ook meteen leuker. Ik vind biologie ook interessant, want je leert in het begin over jezelf en over je eigen lichaam. Latijn vind ik ook leuk. Het interesseert mij hoe dat ging in die tijd. Daarom ben ik ook naar een gymnasium gegaan. En ik vind gym leuk, want ik hou van sporten.

Valt er ook nog iets tegen aan de middelbare school?

Ravi: Het vroege opstaan vind ik een probleem. Ik zou het veel fijner vinden als school elke dag om half 11 begon, maar ja dan ben je ook pas heel laat uit.

Yente: Ik moet een uur fietsen, want het is een stuk verder dan mijn basisschool.

Er zijn twee kleine pauzes en een grote pauze. Wat doen jullie in die pauzes?

Yente: Eten en een beetje kletsen met vriendinnen.

Ravi: Eten, beetje chillen. En tafeltennissen rond de tafel. Ik ben wel minder buiten dan tijdens de pauzes op de basisschool.



“Het is hier heel leuk en de docenten zijn heel aardig.”

Heb je nog tips voor de achtstegroepers die nu alle open dagen bezoeken?

Ravi: Ga alleen naar de scholen waar je heen zou willen, ga niet te veel stressen dat je naar alle scholen moet. Voor mij was de ScholenArenA heel handig, daar kreeg ik al een indruk van verschillende scholen en daar had ik het 4e gymnasium ook gezien.

Yente: Ik keek goed naar de sfeer en of ik me thuisvoelde op een school. Het is ook handig om van tevoren te bedenken of je bijvoorbeeld kunst of theater wil doen en te kijken welke scholen dat aanbieden. En ... niet naar een school gaan omdat je vrienden daar ook naartoe gaan, want je moet kiezen voor jezelf.

Is het makkelijk of moeilijk om op een nieuwe middelbare school vrienden te maken?

Allebei: Makkelijk! Al die andere mensen moeten ook nieuwe vrienden maken. Vrienden maken gaat dus heel snel.

Wat zou je willen zeggen tegen achtstegroepers die na de zomer misschien naar het 4e komen?

Yente: Het is een leuke school met aardige docenten.

Ravi: Zorg voor een goede band met je docenten, zodat ze je mogen.

Hebben jullie nog een vraag voor mij?

Ravi: Hoe vind jij het op deze school?

Roel: Dit is mijn vierde jaar hier. Ik vind het hartstikke leuk, het is precies de school die ik op de open dag heb gezien. Het 4e was mijn favoriete school, ik dacht meteen 'daar wil ik heen' en toen kwam er een plek vrij en werd ik gelukkig aangenomen.

Zachte landing in het stamlokaal

Iedere eerste klas heeft in het begin een eigen stamlokaal. Als klas mag je dit lokaal gezellig maken. Tot de herfstvakantie worden bijna alle vakken in dit lokaal gegeven. Dit maakt de overgang van de basisschool naar het 4e gymnasium makkelijker.

Mentor

Iedere klas heeft een eigen mentor. Dit is een docent die je helpt op school. Tijdens de mentorles leer je bijvoorbeeld wat een goede manier is om te plannen en te leren. De mentor kan ook helpen met vragen en problemen.

Juniorbegeleider

Iedere klas heeft twee juniorbegeleiders. Dit zijn oudere leerlingen die samen met de mentor zorgen dat je je snel thuisvoelt op school. Zij helpen bijvoorbeeld bij introductiedagen, activiteiten en schoolfeesten voor klas 1.





Puzzel!

Hierboven zie je welke vakken je bij ons op school krijgt. De meeste al in klas 1, sommige later.

Dit overzicht kan je ook helpen bij het oplossen van de puzzel.

De cijfers horen steeds bij dezelfde letters.

Als je alle vakken hebt gevonden, zie je van boven naar beneden de naam van een belangrijke les...

1. Bij dit vak gebruik je de green screen-ruimte.
2. Bij dit vak leer je waarom het belangrijk is goed je tanden te poetsen.
3. Bij welk vak maak je grafieken?
4. Bij welk vak leer je over Romulus en Remus?
5. Bij dit vak ben je in de zomer lekker buiten.
6. Bij dit vak leer je hoe je overkomt op anderen.
7. Bij dit vak leer je kritisch nadenken.
8. Bij dit vak leer je verhalen schrijven.
9. Bij welk vak ga je de ruimte in?



WIST JE DAT JE OP het 4^e gymnasium...



Latijn én Grieks krijgt en ook lessen film, theater en filosofie volgt?



veel naschoolse leerlingenclubjes hebt?



naar de sterren kan kijken in ons eigen planetarium?



in klas 5 naar Rome gaat?

Jouw indruk van onze school:

Ik vind het gebouw _____

Ik vind de sfeer _____

Ik vind de vakken _____

Wat mij opviel _____



Wil je meer weten?

Kom naar de lesjesmiddag op woensdag 12 februari (13.30 - 15.30 uur). Wees welkom, zonder aanmelden!



Scan de QR code voor meer informatie of volg ons via insta @het4e

